

V Parafrase

Hoofdstuk 1

1 De profetie van Habakuk, een opdracht door de Heer gegeven aan allen die Hem liefhebben om bekend te maken.

Habakuks vragen:

2 Hoe lang nog zal het duren voordat mijn roepen gehoor bij U vindt, Heer, hoe lang laat gij de ongerechtigheid en goddeloosheid voortduren?

3 Waarom kwelt Gij mij en Uzelf met het zien van afgodendienst, zedenloosheid, het verlies van normen en waarden, van partijvorming en sektegeest onder christenen?

4. Daarom is de ware leer van Uw woord verloren gegaan, worden de mensen hoogmoedig, de liefde verkilt en de geloofsafval wordt alleen maar groter.

Gods antwoord:

5. Let op, waakt, ontzet en verbaast u, want ik zal onheil brengen over het tot Babel verworpen christendom, op zo'n wijze dat niemand het zou verwachten.

6. Want Ik zal de antichristenen, een verdorven volk, macht geven om Europa te besturen en bezit te nemen van alle christelijke instituties.

7. Het zal alles vreselijk zijn, want men is zichzelf tot norm, het recht en de autoriteit van Mij erkent men niet.

8. Deze satanische leer zal zich snel verbreiden, naar ongerechtigheid zal men hongeren, want men is verre van God en Zijn geboden, want men staat de leugen voor met valse leer en wetenschap.

9. Het antichristendom wil de christelijke zielen veroveren; men leert een valse leer van humaniteit zonder God, waardoor velen hun geloof in de Almachtige zullen verliezen.

10. De goddelijke ordeningen zullen verdwijnen en vervangen worden door 'de macht aan het volk' en alle andere tegenstand met natuurlijke middelen overwinnen.

11. Men zal niet alleen de christenheid tuchtigen, maar pogen alle geloof in God te doen verdwijnen doordat men de mens tot god maakt.

Habakuk vraagt:

12. Mijn Heer en mijn God, gedenkt U Uw volk, zoals U immer heeft gedaan, hoewel ik begrijp dat U tuchtigt en Uw rechtvaardigheid om oordeel vraagt.

13. U bent te heilig en rein om met de goddeloze de rechtvaardige te verdelgen, verloren te laten gaan, dus weest genadig.

14. De mens volgt zo makkelijk de verkeerde weg en is vaak veel te aardsgesind en daarom een te makkelijke prooi voor de verleiders,

15. die daarom velen zullen verleiden met hun valse leringen en daarom verblijd, zich onoverwinnelijk wanen.

16. Men wordt hoe langer hoe hoogmoediger, maakt de mens en de menselijke wetenschap tot afgod, waardoor de leugen, de ongerechtigheid en liefdeloosheid grote hoogten zullen bereiken.

17. Hoe ver laat U dit komen, zal men ongestraft door kunnen gaan met zielen verleiden en tegen God opstaan?

Hoofdstuk 2

Habakuk wacht het antwoord van de Heer af:

1. Ik zal me geestelijk gaan verheffen en mijn plaats innemen in het geloof op de steenrots Jezus Christus, want ik weet zeker dat God een Hoorder en Verhoorder is van gebeden en mij zal antwoorden.

Het antwoord:

2. Toen antwoordde de Here mij: Schrijf de openbaring duidelijk op, zodat iedereen in staat zal zijn om het te lezen en gewaarschuwd wordt.

3. Want de vervulling zal komen op de daarvoor in de hemel bestemde tijd; de Redder zal zeker komen en niet op Zich laten wachten; Hij komt! Maranatha.

4. De goddeloze antichrist is hoogmoedig en verdraait de waarheid, maar de gerechtvaardige zal op grond van zijn geloof eeuwig leven.

5. De antichrist is vol leugen en verspreidt valse leringen; hij verheft zich en neemt de plaats in, die God toekomt; hij brengt hen die in de leugen geloven, de eeuwige dood en dat zal velen overkomen, want hij heeft succes.

6. Toch zal men tegen hem in opstand komen en hem bespotten, want wee hem, die de zielen verleidt en steelt, die de Here toebehoren en zo zonde op zonde stapelt.
7. Maar plotseling zal zijn einde komen, want door opstand en revolutie zal zijn val zeker geschieden.
8. Omdat gij, antichristelijke staten, velen overheerst hebt en gedwongen u na te volgen, zal men de rijkdom van u afnemen en u verwoesten, want er kleeft bloed aan uw handen van ware gelovigen, die verleid, vervolgd en vermoord zijn.
9. Wee hem, die de ongerechtigheid en werken van het vlees najaagt en zich met valse wetenschap en leringen onaantastbaar probeert te maken.
10. De ongerechtigheid heeft u op het eigen hoofd geladen en toen u veel verder ging dan u was gesteld, hebt u het leven verbeurd.
11. Het bloed van de door u gedoden roept tegen de hemel en het kruis van Golgotha spreekt van genade voor genade voor de rechtvaardige..
12. Wee hem, die de mens tot zondige hartstocht verleidt en zijn bestaan grondt op goddeloosheid.
13. Ziet, is het niet zo dat al deze werken tot niets leiden en dat de Almachtige God de werkers van ongerechtigheid zal oordelen?
14. Want de aarde zal eenmaal een duizendjarig Rijk van vrede vol kennis van God worden voor alle volkeren.
15. Wee hem die het ongeloof verspreidt, de waarheid ten onder houdt en iedereen het rechte verstand doet verliezen.
16. Gij, antichristelijke staten, hebt u met schande overladen voor de levende God, die daarom Zijn oordelen over u zal uitgieten door Zijn Zoon en alle grootsheid zal worden vernietigd.
17. Want vanwege de verdrukking van de bruidsgemeente, het doden van gelovigen en het verleiden van vele volkeren zal God Zich wreken en u hetzelfde lot doen overkomen.
18. Wat baat de menselijke wijsheid en wetenschap, die immers leugen en bedrog zijn en de mens niet kunnen beschermen tegen Gods oordelen.
19. Wee hem, die zich verlaat op menselijke inzetten, die een leer verspreidt waarin voor Gods waarheid en liefde geen plaats is, want het is alles leugen, hoe mooi het ook schijnt.
20. Maar de Heer woont in de ware gelovigen, die daarom zullen leven; wees stil voor Zijn onuitsprekelijke liefde en genade, aardse mens!

Hoofdstuk 3

1. Het profetische gebed van de liefhebber Gods, die zich een met Hem maakt.
2. Heer, ik heb Uw raadsbesluit mogen inzien en ben met ontzag voor U vervuld; laten Uw gerechtvaardigde oordelen komen, maar kom haastig en ontferm u over de overgebleven christenen.
3. Gods oordelen komen en brengen verwoesting en afgrijzen over de afvalligen, maar Hij ontfermt Zich over wie Hem vrezen en brengt hen heil.
4. Hij komt om te richten in gerechtigheid, maar ook om hen die op Hem wachten, te verlichten met Zijn liefde en ontferming.
5. Zijn plagen zullen de menselijke inzetten vernietigen, maar door Zijn met de Heilige Geest toegeruste dienaren zal Hij Zich doen ontfermen.
6. Hij zal de aardse maatschappelijke instellingen op hun grondvesten doen schudden en de mogendheden doen verdwijnen, de geestelijke instituties zullen evenzeer vervangen worden door wat van den beginne zo bedoeld is.
7. De antichrist, de mens der zonde zal uitgeroeid worden met zijn leugenleringen en -geboden.
8. Is tegen de leidlieden van de antichristelijke staten Uw toorn ontbrand en tegen hun aanhangers, dat U de oordelen doet komen met Uw verheerlijkte gemeente, die in De Heiland en Verlosser geloofden?
9. Reeds is het oordeel aangekondigd in het eeuwige evangelie en worden Uw woorden door Uw dienstknechten gesproken; de volkeren zullen elkaar vreselijk bestrijden en Uw volk zal ontkomen.
10. Men verwacht met angst uw komst, want de verschrikkingen zullen talloos zijn en de zonden enorm, want de duivelse leringen zullen ten verderve zijn.
11. Alle licht van Christus of de christelijke gemeenten is verdwenen, zodat er een duistere en verschrikkelijke tijd op aarde zal zijn, ook vanwege de oordelen die aangezegd worden.
12. Zijn oordelen treffen met volle kracht de goddeloze en zondige staten van Europa.
13. Gij komt om eerst Uw bruidsgemeente en daarna de overgebleven gelovigen te redden en eeuwig leven te geven, het Joodse volk in haar status van begunstigde te herstellen en de goddeloze van de aarde te verdoen met alle valse leer.

14. Gij laat de antichristelijke staten hetzelfde overkomen als wat zij met zoveel genoegen hebben uitgevoerd met de gelovigen, ja, men heeft eigenlijk geprobeerd Christus Zelf in een hoek te zetten.
15. Gij keert weder met de verheerlijkte bruidsgemeente, tijdens de verschrikkelijke tijden die in Europa heersen.
16. Toen ik alles vernam was ik ondersteboven van ontzag en vrees over de dingen die de aarde, Europa en het Joodse volk zullen overkomen, maar die tijd van benauwdheid en verdrukking zal ik rustig afwachten, want alles is in Uw hand en U zult de verwoesting niet over de gelovigen toelaten.
17. Al zou de kerk niet bloeien, de werking van de Heilige Geest niet zichtbaar zijn, geen nieuwe leden tot de kerk toetreden, het zaad van het woord geen ingang meer vinden, de kerken voor iedereen gesloten zijn en de dienaren Gods niet kunnen arbeiden,
18. Nochtans zal ik innerlijk juichen om Uw aanstaande komst en jubelen om Mijn eeuwige Ontfermer.
19. De Here Here is Mijn kracht, Die mij en alle gerechtvaardigden door Zijn liefde en ontferming trekt en ons overwinnaar doet zijn, met en door Hem. Hem komt alle eer, lofprijzing en aanbidding toe, waaraan ik dan mee zal doen.